

הטלוויזיה

ה ע ר ב



תצלום רפרודוקציה חן מיקא

אסף שטיירמן. "מישהו ששונא את האנושות הרג אותי", אומרת סבתו

מוסר מעוות

רה: השוטרים שחקרו אותו ("הרצח היחיד שקרע לי את הנשמה", אומר אחד החוקרים הוותיקים; מנהל המכון הפתולוגי, הפרופ' יהודה היט, שכמו אחרים מרבה בתיאורים מיתרים של הגופה החבולה ומסביר כי "היו עליה חבלות נוספות על אלה שצריך כדי להרוג"; עם האחים יורם ויגאל לסרי ומשפחתם, שנעצרו ארבע פעמים על ידי המשטרה אף שלא היו קשורים לפרשה; ועם משפחת הקורבן השבורה. "מישהו ששונא את האנושות הרג אותי", אומרת סבתו של שטיירמן.

זה סרט עצוב על מקרה מקומי. הצורך של טל לתת הסבר לרוע חסר הפשר הוא – שיעמום ועישון גראס של בני עשרה מבית טוב – הוא צורך מובן, אבל ההסבר אינו משכנע.

"רצח ללא מניע". רנן 8, שבת, 21:00

ותזכורת

"שי רדור" חוזרים הערב לערוץ 10 (21:00), בשעה טובה.

משלים את תמונת הרצח מנקודת מבט שונת. משולבים בו צילומים רבים מחודי החקירות, שבהם נרמה כי השוטרים המודים עים ליהודת החשודים מגמיכים את שפתם ומקצינים התנהגות סטריאוטיפית, כדי להפיל את החשודים כפת. הם לא נוקטים לתעלולים רבים מדי. החשודים מודים מיד במעשיהם, תורב מתגאה בהם. חבר שלו אומר שהוא היה מין רסקולניקוב. אכן ניכר שהוא מרגיש כניכוד ספרותי ("למה רצחתי את אספן?", הוא שואל בחדר החקירות כאילו היה על במה, "לא אהבתי את העיניים שלו. היו לו עיניים של כוסית").

המוסר המעוות הזה איפיון גם את גלר זמן, אומרת טל בסרט על אחייניתה של נורית גלרון – אף על פי שבמשטרה ובפטר קליטות טוענים כי וכתה למעמד של עדת מדינה משום שהיתה חשיבות לעדותה. 12 יום שתקה במעצר, מספר אחד החוקרים הראשיים, שנרהם מאנשים ש"פרנסתם חיהם לא בפשע" ולמרות זאת הם מסוגלים לעמוד בלחץ כזה. גלחמן חופשייה היום, למרבה האירוניה מתנרבת בעממת "לתת".

טל דיברה כמעט עם כל מי שנוגע למיק

מאת רותה קופפר

"רצח ללא מניע", הראשון בסרטי הרצח עה התיעודית החדשה של ערוץ 8 במוצאי שבת, הוא על רצח אסף שטיירמן. הבמאית נילי טל בחרה כדוגלה לטפל במקרה פשע שזועזע את החברה הישראלית, וכל פרט בו מגלה עליה משהו.

הסרט מתחיל בסרטי וידיאו ביתיים של אסף שטיירמן, כולל ברכת הדרך של אשת אביו האמריקאית, הנפרדת ממנו כשהוא שב לישראל – "הישאר בחיים". את שטיירמן רצחו רעי חורב וסיגלית חיימוביץ, ב-4 בדצמבר 1996. בעת הרצח היתה אתם גם ליהו גלחמן.

למחרת הרצח נוצר קשר רומנטי בין גלחמן לחורב, שנמשך שנתיים. אחרי שנפרדו התחנן חורב עם סנדרין בן דור, ולשניים נולד ילד. שבוע אחרי החתונה אמר רעי לאשתו הטרייה כי רצח מישהו, "סתם בן אדם שפגש את דרכי בזמן הלא נכון". היא לא מידדה להסגיר אותו למשטרה, אף שהאמינה כי הוא דובר אמת – עד שניסה לרצוח אותה.

סרטה של טל, המקיף והמרתק בתמיה,